

+  
Lå Mikkel på tiger-skindet og tænkte?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Kostede Schuberts skæg 18.000 kr.?  
1  
JA  
NEJ  
+  
Kan Mikkel læse?  
1  
JA  
NEJ  
+  
Var mønterne varme?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Var der femører i krukken?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Bar de krukken ud i køkkenet?  
1  
JA  
NEJ  
+  
Spillede Mikkel lirekasse?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Havde de 96 stabler med mønter?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Lå der en krone i hver stabel med mønter?  
1  
JA  
NEJ  
+  
Snorkede Gustav?  
1  
JA  
NEJ

\* (This marks the end of the questions - write story text below)

Gustav lå på tiger-skindet og tænkte, da Mikkel kom hjem. Men det havde endnu ikke hjulpet. Måske er der nogen, der vil købe dit skæg, sagde Mikkel. Jeg læste i avisen om én, der hed Schubert. I Amerika giver de 18.000 kroner for en lok af hans hår. Vi spørger barberen i morgen, hvad han vil give for mit, lo Gustav. Men i aften er det nok bedre, at vi holder os til guldklumpen. Han rejste sig pludselig op fra tiger-skindet. Øjnene så næsten ud, som om han sov. Med armene strakt ud foran sig, gik han ned ad kældertrappen. På en hylde dernede stod fem brune hindbær-krukker ved

siden af hinanden. Men der var ikke hindbær i dem. Da Mikkel stak hånden ned i den første, råbte han højt. En skat!! Masser af kølige mønter løb mellem hans fingre. Nu har vi huset! Gustav hjalp ham med at bære den tunge krukke op i køkkenet. Her vendte de den på hovedet. Enører og tørrer rullede ud på gulvet. Dem havde jeg næsten glemt, sagde Gustav. Jeg har haft dem siden jeg spillede lirekasse i gårdene. Jeg spillede så smukt, at alle kastede penge i min hat. Vi tæller dem og ser, hvor mange der er, foreslog Mikkel. Stædigt sorterede de mønterne og lagde dem i små stabler. En krone i hver stabel. Til sidst havde de 94 stabler. Jamen, Gustav! sagde Mikkel. Jeg kommer i tanke om noget. Man kan jo ikke købe noget for enører og tørrer længere. Nej, det er sandt, sukkede Gustav. Det var noget helt andet, da jeg var lille. Dengang kunne man få fire kugler for en øre. Læg dig ned igen og tænk, bad Mikkel. Og Gustav tænkte og tænkte og tænkte. Ja, han tænkte, lige til han begyndte at snorke. Så hviskede Mikkel besværgende ind i hans øre: drøm smukke drømme! Så går de måske i opfyldelse. Og drøm om, hvor guldklumpen er. Søde, rare Gustav!