

+
Spiste de hjemme hos Rikke?
1
JA
NEJ
+
Er Sara og Rikke kusiner?
2
JA
NEJ
+
Snakkede de med hinanden da de spiste?
2
JA
NEJ
+
Skulle Rikkens mor og far flytte fra hinanden?
2
JA
NEJ
+
Havde Sara en lille-søster?
1
JA
NEJ
+
Er Saras søster 9 år?
2
JA
NEJ
+
Skal Sara skifte skole?
2
JA
NEJ
+
Savner Sara sin lillesøster?
1
JA
NEJ
+
Har Rikke et ur ?
1
JA
NEJ
+
Kommer pigerne for sent til træning?
2
JA
NEJ

*(This marks the end of the questions - write story text below)

Mens de spiste hjemme hos Rikke sagde Sara ikke mange ord. Det blev kun til et ja og et nej, når nogen henvendte sig til hende. Saras tanker var helt andre steder henne. Rikke og hendes forældre forsøgte heller ikke at trænge ind på hende. Hvis Sara ikke havde lyst til at snakke om det, der pinte hende, skulle hun have lov til at sidde i fred. Men da de to piger lidt efter sad inde på Rikkens værelse, gav Sara sig til at fortælle. Indimellem græd hun, så det var svært for Rikke at få det hele til at hænge sammen. Men så meget forstod hun da, at Saras mor havde sagt, at hun og Saras far var

enige om at flytte fra hinanden. I hvert fald for en tid. Men om de nogen sinde ville flytte sammen igen, kunne hun ikke love. Hvem skal du bo hos? spurgte Rikke. Tænk, hvis det var hende, der skulle vælge! Hvordan kunne man det, når man kun ønskede, at ens forældre ville blive sammen? Aner det ikke, sagde Sara med et snøft. Jeg sagde til min mor, at jeg slet ikke ville bo hos nogen af dem, når de var så åndssvage. Men jeg ved jo godt, at jeg ikke kan bo alene. Og det har jeg heller ikke lyst til. Men jeg vil i hvert fald ikke flytte fra byen. Og jeg vil heller ikke skifte skole. Hvad med din lille-søster? spurgte Rikke. Hun er jo kun 7 år, så de har ikke sagt noget til hende endnu. Måske deler de os, så de får én hver. Så mister jeg også hende. Og selv om jeg somme tider er sur på hende, så er hun også skide sød. Bare jeg har været på ferie nogle dage, savner jeg hende ja. Rikke skulle lige til at svare, da hun kom til at se på sit ur. Hold da op! sagde hun til Sara. Hvis vi ikke skynder os, kommer vi for sent til træning. Og du ved jo, hvor sur Steen bliver, hvis vi ikke er der til tiden. Jeg gider ikke, sagde Sara, men hun rejste sig dog og fulgte efter Rikke. Lidt efter cyklede de to piger op mod hallen.