

+
Var klokken over midnat da historien var færdig?

1
JA
NEJ

+
Sov uhyret til klokken 2?

2
JA
NEJ

+
Har Ariadne stærke arme?

2
JA
NEJ

+
Faldt uhyret om på jorden

2
JA
NEJ

* (This marks the end of the questions - write story text below)

Da Ariadne var færdig med sin historie om Ikaros og Daedalos, var det over midnat. Tag nu dette nøgle garn, sagde hun. Enden af garnet skal du binde fast til døren. Nøglet vil helt af sig selv rulle ind til midten af labyrinten. Du skal bare følge efter det. Og når du har slået Minotaurus ihjel, skal du bare følge garnet tilbage igen. Jeg venter på dig her. Er du sikker på, at uhyret sover? spurgte Theseus. ja, men kun til klokken ét, sagde Ariadne. Du skal skynde dig! Hvordan vil du dræbe uhyret? Jeg har glemt at tage et sværd med til dig? Tænk ikke på det sagde Theseus. Jeg har stærke arme! Hvis Herakles kan dræbe en løve med de bare næver, kan jeg også dræbe en halv tyr! Theseus begav sig nu ind i labyrinten. Ariadne havde ret. Han havde aldrig fundet ind til midten uden garnet. Mens Ariadne havde fortalt om Daedalos og Ikaros, havde Theseus hørt frygtelige brøl inde fra labyrinten. Nu var der helt stille. Men hvad var det? Hørte han ikke en prustende lyd? Bare han ikke kom for sent. Selv om han var stærk, var Minotaurus måske endnu stærkere? Han gøs og tænkte på, hvor mange uhyret havde stanget ihjel og ædt! Da han drejede om det næste hjørne, fik han øje på uhyret. Det var på ingen måde en halv tyr. Uhyret var enormt! Og det var netop ved at vågne! Der var ingen tid at spilde. Han fór hen til uhyret og lagde sine stærke arme om dets hals. Et hurtigt ryk og tyre-nakken var knækket! Uhyret udstødte et dybt suk og faldt om på gulvet. Theseus havde udført det, han var kommet for, og skyndte sig ud af labyrinten. Ariadne ventede som aftalt udenfor. Hun blev så glad for at se ham, at hun slog armene om hans hals og kyssede ham!