

+  
Her Mette købt en video?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Var vejret fint?  
1  
JA  
NEJ  
+  
Siger Mikkel; her er lidt rodet?  
2  
JA  
NEJ  
+  
Flytter farfar I nyt hus?  
2  
JA  
NEJ

\* (This marks the end of the questions - write story text below)

Langt om længe er det lørdag. Mikkel henter Jonas klokken ti, og så går de hen til farfar. De har mad-pakker med. Og fiskegrej, selvfølgelig. På vejen møder de Mette fra klassen. Hun har fået bøjle på tænderne. Hun skal gå med den i tre måneder. Kommer I hen til mig i aften? spørger hun. Jeg er alene hjemme. Vi kan leje en video. Mikkel og Jonas kigger på hinanden. Så nikker de. Efter sejl-turen med farfar, siger de i munden på hinanden. Vi kommer klokken syv, siger Jonas. Jeg bager en kage! smiler Mette. Og så løber drengene videre. Jonas banker på døren til farfars hus. Kom ind, siger en mørk stemme. Farfar har sorte gummi-støvler på. Hej knægte, siger han, da de træder ind i køkkenet. Vejret er fint. Og jeg har det hele klar. Har i husket mad-pakkerne? ja ja, siger de. I køkkenet står en stor pose. Mikkel kan se, at der er fire soda-vand og en termo-kande nede i posen. Men der er også andre ting. For posen er fuld. Og meget tung. Ved siden af ligger der to gule rednings-veste. Vi må lige sige farvel til vampyren, siger farfar. Men pas på, I ikke falder over tæppet. Tæppet er rullet sammen ude i gangen. Der er stablet kasser op langs væggene. Her lidt rodet, siger farfar. Jeg er ved at pakke. På onsdag skal jeg flytte i lejlighed. Han går ind i hulen. Sådan kalder han stuen. Mikkel og Jonas lister efter ham. De vil gerne se vampyren. Det er en slags flager-mus, som farfar har haft med hjem fra Indien. Den bor i en stor kasse og spiser edder-kopper og små orme. Stille, hvisker farfar. Jeg tror, vampyren sover. Det er synd at vække ham. Så går de ud i køkkenet igen. De må vente med at se vampyren til en anden gang. Mikkel fisker et stykke krøllet papir op af lommen. Værsgo, siger han og giver det til farfar. er det til mig? spørger farfar og folder tegningen ud. Han kigger på den og slår Mikkel på skulderen. Tak! Det er jo vampyren! siger han glad og griner over hele hovedet. Ja, men den er lidt krøllet, mumler Mikkel. Pyt med det, siger farfar.