

+

Vil damen hjælpe Polle ?

1

Ja

Nej

+

Kommer Polle for sent i skole den næste dag ?

2

Ja

Nej

+

Lægger Polle sin taske og frakke ind i skabet ?

1

Ja

Nej

+

Sætter Brian sig på sin stol ?

2

Ja

Nej

+

Er Monika og Lise uvenner i dag ?

2

Ja

Nej

\*

Han blev ked af det. Det var, som om det passede, at nogen havde låst ham inde. Han var lige ved at græde. Så, så, så, trøstede hun. Der skete jo ikke noget. Hun tog om ham. Jeg fik et slemt chok, sagde hun. Jeg glemmer det aldrig. Men der skete jo ikke noget. Er de andre altid så onde mod dig? Spurgte hun. Polle nikkede. Det er for galt, sagde hun højt. Men gå du bare hjem. Jeg skal nok tage mig af det. Tak, sagde Polle og skyndte sig at gå. Det var en flink dame, tænkte Polle. Men det var en skam, at hun så mig. Næsten morgen løb Polle tidligt i skole. Han var den første, der kom. Døren var låst, men snart kom pedellen og låste op. Polle var lidt bange, da han gik ind. Der plejede at være uro og larm og masser af børn. Nu var der helt stille. Polle var alene. Han skulle i gang med sin hemmelige plan. Polle gøs lidt. Han gik hen til skabet. Han lagde sin taske og frakke derind. Men så hørte han en lyd. Lyden kom ude fra gangen. Den kom nærmere og nærmere. Var det en fra hans klasse? Polle skyndte sig ind i skabet og lukkede døren. Det var bare Brian. Polle så, at han smed sin taske og tog sin mad-pakke frem. Så satte han sig hen i vinduet. Polle var ved at revne af spænding. Det kildede i hans mave. Nu vidste han, hvorfor Brian aldrig havde noget mad, når de skulle spise. Han tiggede altid fra de andre. Brian så du, som om han lige var stået op. Hans hår strittede, og tøjet sad skævt på ham. Han havde nok ikke fået morgenmad. Polle vidste, at de havde travlt hjemme hos Brian. Der var tre børn. Hans mor skulle passe dem alene. De havde ingen far. Lige med et brasede Monika og Lise ind. De pjattede og fnisede og var gode venner i dag. Ellers var de tit uvenner og rev hinanden i håret. Polle blev bange, da Lise kom hen imod skabet. Havde hun set ham? Polle dukkede sig. Nej hun åbnede skabet med spil bag ham. Her er det! Råbte hun. De begyndte at spille Ludo.