

+
Spiller Brian Ludo med Monika og Lise ?

2

Ja
Nej

+

Vil Søren gerne lege politi-betjent ?

1

Ja
Nej

+

Sætter Søren sig på Bo`s mave ?

2

Ja
Nej

+

Triller der en mønt ud af Søren's lomme ?

1

Ja
Nej

+

Sparker Bo Brian i ryggen ?

1

Ja
Nej

*

Brian ville være med. Men det måtte han ikke. Gå væk, Brian! Vi gider ikke have dig med! Sagde Lise. Monika holdt sig for næsen. Hun skulle altid være så fin på den. Har du ikke børstet tænder? Spurgte hun. Du lugter af sur ost! Så fnisede de igen og hviskede. Brian blev gal. Det kunne Polle godt forstå. De var ret fjollede og tarvelige. Brian rev deres ludo på gulvet. Brikkerne fløj rundt i klassen. Så gik han roligt hen til vinduet. Du kan godt samle op! Råbte Lise. Vi gør det ikke. Det var ikke os! Brian viste dem sin skråt-op-finger. Lidt efterkom Hans, Søren og Bo. Det var dem, Polle ventede på. De ville aldrig have ham med. De holdt altid sammen. Søren var den største i klassen. Han var også den stærkeste. Sådan havde det altid været. Det var Polle ked af. Han ville gerne lege med Søren en dag. Brian har smidt vores ludo på gulvet! Sagde Lise til Søren. Hun håbede, at Søren ville tage sig af det. Det gjorde han også. Søren elskede at lege politi-betjent. Polle blev gal på ham. Søren kunne da bare blande sig uden-om. Så kan du godt samle op! Sagde Søren til Brian. Brian rørte sig ikke. Det er vores fælles spil! Det er! Blev Søren ved. Hans stemme var vred nu. Brian blev siddende. Mon han var bange? Så tog Søren fat i hans arm. Han trak ham ned på gulvet. De begyndte at slås. Søren lagde Brian ned. Han satte sig på hans mave. Brian masede og vred sig. Så gav han Søren et knæ i ryggen. Det gjorde ondt. Søren rullede rundt på gulvet. I det samme trillede en mønt ud af Søren's ene lomme. Den lagde sig i en revne inde ved væggen. Polle så det. De andre så det ikke. De var mere optaget af slås-kampen. Brian var kommet ovenpå, fordi Søren ømmede sig. Men nu greb Bo ind. Bo, den lede stodder! Brian var ved at rejse sig op far gulvet. Men Bo sparkede ham i ryggen! Du skal ikke bruge ufine tricks, sagde han. Sparke i ryggen, føj! Hold da op! Han skulle snakke! Bo var en rigtig led karl. Polle var rasende. Søren vred sig at smerte. Han skabte sig. Det var tydeligt. Så ondt havde det ikke gjort. Bo, Monika og Lise hjalp ham på benene. Brian lå alene langs væggen. Han græd. Men der var ingen, der hjalp ham. Det var synd. Hvorfor skulle det altid gå ud over Brian?