

+

Havde Tom og Tina gået rundt i en time nu?

2

JA

NEJ

+

Tør Tom røre en flager-mus?

2

JA

NEJ

+

Flyver flager-musen da Tom rører den?

1

JA

NEJ

+

Havde Tom og Tina en lygte?

1

JA

NEJ

+

Ved Tina hvor lyden kommer fra?

2

JA

NEJ

+

Var gangene i hulen så lige at de kunne se lige så langt frem som lygten lyste?

2

JA

NEJ

+

Havde Hr. Larsen fortalt Tina og Tom om Jens Langkniv?

2

JA

NEJ

+

Slog Jens Langkniv de rige ihjel?

1

JA

NEJ

+

Tom og Tina ville rigtig gerne møde Jens Langkniv?

2

JA

NEJ

+

Havde Tom haft mad i lommen?

1

JA

NEJ

\* (This marks the end of the questions - write story text below)

Tom så på sit ur. De havde gået rundt i en halv time nu. Og de havde stadig ikke fundet de andre. De havde heller ikke fundet en vej ud af hulen. Nu fik Tina en god idé. Prøv at skubbe til en flager-mus, sagde hun til Tom. Når den falder ned, flyver den måske ud af hulen. Og så følger vi bare efter den. Er du gal, Tom så bange ud. Jeg tør da ikke røre ved dem. Sådan nogen kan godt være syge. Det har jeg hørt engang. Brug lygten, sagde Tina. Så skal du ikke røre ved dem. Tom tøvede. Så tog han sin lygte og gav en flager-mus et lille skub. Den rørte sig ikke. Lad mig, sagde Tina og slog til

den med Toms lygte. Dyret slap loftet med sine kløer. Den fløj! Og et sekund efter var den væk. Ingen af de to børn nåede at se, hvor den fløj hen. Øv, sagde Tina. Jeg syntes ellers lige, jeg var så smart. Hvad gør vi nu? Jeg ved det ikke, sagde Tom trist. Har du flere gode ideer? De var nået hen til en mørk gang. Den gik ret stejlt nedad. Og her var der slet ingen lamper på væggen. Shh! sagde Tom og stod helt stille. Det lyder, som om der er nogen dernede. Han tændte sin lygte og lyste ned i mørket. Men gangen gik rundt om et hjørne et lille stykke nede. Så de kunne ikke se ret langt. Han tændte sin lygte og lyste ned i mørket. Men gangen gik rundt om et hjørne et lille stykke nede. Så de kunne ikke se ret langt. Nu var lyden der igen. Men kom den nu også nedefra? Eller var det fra en af de andre gange? Det var svært at høre.

Skal vi prøve at gå derned? Tom så på Tina. Han havde ikke meget lyst. Men noget måtte de jo finde på. Jeg tør ikke, sagde Tina stille. Der er så mørkt. Og måske er der mange flere flager-mus nede i den gang. De stod lidt uden at vide, hvad de skulle. Så hørte de igen lyde. De kom nedefra, mente Tina. Nu tør jeg vist godt gå derned alligevel. De gik og gik. Det gik hele tiden nedad. Nogle gange var der så smalt, at Tina måtte gå bag Tom. Andre gange var de nødt til at kravle. Tænk, hvis gangen faldt sammen, sagde Tina stille. Hun tog Tom i hånden. Så kunne vi blive her, lige til vi døde. Hvorfor skulle Tina sige sådan nogle dumme ting? tænkte Tom. Men lidt efter var han selv lige så dum. Jens Langkniv! sagde han. Lever han endnu? Eller er han død? Jeg hørte ikke helt efter, hvad fru Larsen sagde. Det gjorde jeg heller ikke, sagde Tina. Fru Larsen sagde, at han slog folk ihjel med sin kniv. Men tror du, han vil gøre os noget, hvis han finder os? Næh, sagde Tom. Det tror jeg ikke. Han slog kun de rige ihjel. Og vi er jo ikke rige, vel? Men Tom havde ikke spor lyst til at møde den fyr. Jeg er sulten, sagde Tina lidt efter. Har du ikke noget? Tom rodede i lommen på sin jakke. Hvordan var det nu? Havde han spist alle de kiks, han havde købt?